

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ-ΗΜΙΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΠΑΜΦΙΛΩΝ

*Η ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΤΩΝ ΠΑΜΦΙΛΩΝ*

20/05/2022

Δημήτρης Μπούμπας ΣΕΕ ΠΕ 70

MD, MSc, PhD

ΤΑ ΠΑΜΦΙΛΑ-ΠΑΜΦΥΛΛΑ-ΠΑΦΛΑ



ΙΣΤΟΡΙΚΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ –ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΜΦΙΛΩΝ

- Αναφέρονται στην απογραφή των Οθωμανών κατά το 1520
- Στον χαμένο Μητροπολιτικό Κώδικα
- Σε όλες τις απογραφές της Οθωμανικής περιόδου
- Κατά τη δεκαετία του 1920 είχαν 3.300 κατοίκους
- Εκκλησία της Αγίας Βαρβάρας με δύο καμπαναριά
- Σχεδιάστηκε από Ιταλό αρχιτέκτονα και κατασκευάστηκε από τους κορυφαίους Τηνιακούς μαρμαρογλύπτες , **Δημήτριο Μειϊμάρη**, Ευάγγελο Βέκιο, Αχιλλέα Βούρο.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΪΜΑΡΗΣ

- Πρώτος Δημοτικός αρχιτέκτονας της Μυτιλήνης
- Το επίθετό του ήταν σουλτανικός τίτλος «Μεϊμάρ-αρχιτέκτονας»
- Ήρθε από την Τήνο και είχε αποφοιτήσει από την αρχιτεκτονική σχολή των Ρώσων στο νησί
- Παντρεύτηκε στα Πάμφιλα τη Μαριγώ Ευσταθίου
- Δημόσια έργα του είναι : Το Υπουργείο Αιγαίου, το διδακτήριο του Παρθεναγωγείου της Μυτιλήνης, το κτήριο του Δικαστηρίου (πρώην 7/τακτο Γυμνάσιο Αρρένων των Τούρκων)και πολλά αρχοντικά στη Μυτιλήνη

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΑΝΙΑΣ 1789-1869 κτήτορας του Ι. Ναού της Αγίας Βαρβάρας



ΣΥΜΒΟΛΟ ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ



ΦΙΛΙΚΟΣ

- Ο Νικόλαος Νιάνιας υπήρξε μέλος της Φιλικής Εταιρείας και ο γιος του ξαδέρφου, Βασίλειου Ιωαννόπουλου-Νιάνια, πολέμησε ως Ιερολοχίτης στο Δραγατσάνι. Γλίτωσε απ' τη σφαγή των Τούρκων και κατέβηκε στην Πελοπόννησο όπου κατετάγη στο στρατό του Νικαταρά. Σκοτώθηκε το 1926 πολεμώντας τον Ιμπραήμ Πασά. Ο πατέρας του, Βασίλειος, κατέβηκε στην Πελοπόννησο για τον βρει, σύρθηκε απ' τους Αιγυπτίους στις φυλακές της Τρίπολης όπου και πέθανε

Το τέμπλο της Αγίας Βαρβάρας

- Κατασκευάστηκε από τον Γιαννούλη Χαλεπά, ανιψιό του μεγάλου μας γλύπτη και είναι από πεντελικό μάρμαρο το οποίο έφτασε στο λιμάνι των Παμφίλων με μαούνες από την Αθήνα. Στη συνέχεια τα μάρμαρα σύρθηκαν από βόδια και άλογα μέχρι το χώρο όπου χτίστηκε ο νέος ναός στη θέση του μικρού, παλαιότερου, το τέμπλο του οποίου βρίσκεται κλειδωμένο στο εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου στη Σκάλα του χωριού.

Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ



Ύστερη Οθωμανική περίοδος-η μεγάλη ακμή των Παμφίλων

- Η καλλιέργεια της ελιάς και η επεξεργασία των παραγώγων της καθώς και το εμπόριο σιτηρών
- Η παρουσία στο χωριό αστικών οικογενειών που ασχολήθηκαν με την παραγωγή και την εμπορεία προϊόντων (Κατσακούλη-Βοστάνη-Νιάνια-Φινφίνη κ. α.)
- Ο ερχομός στη Σκάλα δύο Άγγλων της διασποράς (Ρόμπερτ και Άλμπι Άτκινσον)
- Η αποδήμηση κάποιων εξ αυτών στην Οδησσό και τη Σεβαστούπολη της Ρωσίας
- Το φυσικό λιμάνι των Παμφίλων

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΑΤΚΙΝΣΟΝ



ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΩΝ ΠΑΜΦΙΛΩΝ

- Βουλευτές
- Σάλτας (Οθωμανική Βουλή)
- Βοστάνης (« «)
- Γαληνός
- Λαζανάς
- Νιάνιας
- Υπουργοί
- Λαζανάς
- Νιάνιας
- Δήμαρχοι Μυτιλήνης
- Νιάνιας-Γαληνός

Άσκηση εμπέδωσης

- Γνωρίζετε ποιες είναι οι σπουδαιότερες οικογένειες ευεργετών στη Λέσβο;
- Από πού απέκτησαν την περιουσία τους επί Οθωμανών;
- Ο Ρόμπερτ Άτκινσον μεσολάβησε μαζί με διπλωμάτες ευρωπαϊκών κρατών στο Σουλτάνο για την αποφυγή αιματοχυσίας το 1907 από τον τουρκικό στρατό στο νησί μας. Γιατί το έκανε;
- Οι οικογένεια « εξαφανίστηκε» το 1941 όταν οι Γερμανοί κατέλαβαν το νησί μας. Γιατί; Τι μπορούμε να φανταστούμε για το ρόλο τους διαχρονικά στα Πάμφιλα και στη Λέσβο;

ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΔΟΥΛΟ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ-ΤΑ ΤΑΝΖΙΜΑΤ

- 1839-Πρώτη μεταρρυθμιστική προσπάθεια των Οθωμανών
- 1856-Δευτερη μεταρρυθμιστική προσπάθεια των Οθωμανών
- Αναγνώριση εθνοτήτων και δικαιωμάτων
- Απρόσκοπτη ίδρυση σχολείων
- Εκκοσμίκευση της Παιδείας
- Ένταξη των αλύτρωτων περιοχών στο εθνικό σχέδιο αποκατάστασης του Ελλαδικού Βασιλείου

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΑΜΦΙΛΩΝ

- 1840- Αλληλοδιδασκτική Σχολή Αρρένων (παρεκκλήσι Χριστού)- 1ο Διδακτήριο Παμφίλων- Βοστάνειον)
- 1870- Παρθεναγωγείο (νοικιασμένος Πύργος στον Αρχοντομαχαλά- Κατσακούλειον)
- 1877-Ελληνική Σχολή ή Ημιγυμνάσιο (2/τάξια-μικτή)-(1^ο Διδακτήριο Παμφίλων - Πάνω κελιά της Αγίας Βαρβάρας)
- 1931-Μικτό Δημοτικό Σχολείο Παμφίλων (Βοστάνειον- Κατσακούλειον)

1^ο ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΠΑΜΦΙΛΩΝ

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΠΑΜΦΙΛΩΝ



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΡΡΕΝΩΝ



Η ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΑΜΦΙΛΩΝ



ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ Η ΣΧΟΛΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ

- ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ Η ΣΧΟΛΑΡΧΕΙΑ :
Ανώτερα 3/τάξια σχολεία ή σχολεία των
Ελληνικών Γραμμάτων. Ακολουθούσαν τα
4/τάξια ή 6/τάξια Δημοτικά Αρρένων η Θηλέων.
Ονομάστηκαν και Ημιγυμνάσια.
- ΕΛΛΗΝΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ : Δάσκαλοι των
Ελληνικών μαθημάτων. Ήταν κυρίως απόφοιτοι
των 6/τάξιων Γυμνασίων Μυτιλήνης, Κυδωνιών
και Σμύρνης. Αρκετοί από αυτούς αποφοιτούσαν
στη συνέχεια από τη Φιλοσοφική Σχολή των
Αθηνών

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΩΝ ΠΑΜΦΙΛΩΝ- ΗΜΙΓΥΜΝΑΣΙΟ

- 1877-1918
- Καταργήθηκε
- 1921 επανασυστήθηκε με βασιλικό διάταγμα ως 2/τάξιο Ημιγυμνάσιο
- 1930
- Καταργήθηκε από την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση των Βενιζέλου-Γόντικα-Παπανδρέου

Άσκηση εμπέδωσης

- Ποιοι υποχρέωσαν τους Οθωμανούς Τούρκους να κάμουν συνταγματικές μεταρρυθμίσεις;
- Γνωρίζεται με ποια ονομασία αναγνωριστήκαμε οι υπόδουλοι Έλληνες;
- Τι σημαίνει «εκκοσμίκευση» της παιδείας;
- Οι Ελληνικές σχολές ήταν κλασσικών σπουδών και κατευθύνσεων ή θετικών;
- Πόσο κόστισαν στα Πάμφιλα και στα γύρω χωριά οι καταργήσεις του Σχολαρχείου και γιατί;

Ο ΣΧΟΛΑΡΧΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ



ΑΓΙΑΣΩΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ

- Γεννήθηκε στην Αγιάσο το 1873
- Αποφοίτησε από τη Δημοτική και Ελληνική Σχολή της Αγιάσου
- Δίδαξε ως Δημοδιδάσκαλος και Ελληνοδιδάσκαλος στην Αγία Παρασκευή, στην Αγιάσο, στην Καλλονή και απ' το 1901 στα Πάμφιλα
- Το 1908 ίδρυσε στα Πάμφιλα το Σωματείο-Λέσχη «Σωκράτης» με ποσό εγγραφής μελών τα 5 ασημένια γρόσια.
- Το Σωματείο εμφανιζόταν ως πνευματική κίνηση και με φιλανθρωπικό σκοπό, όμως διασυνδεόταν με οργανώσεις στη Μυτιλήνη που θα κινητοποιούνταν εναντίον των Τούρκων

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ-ΣΩΜΑΤΕΙΟ «ΣΩΚΡΑΤΗΣ»



ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ-ΛΕΣΧΗ «ΣΩΚΡΑΤΗΣ» 1911



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ



Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ –ΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΩΝ ΠΑΜΦΙΛΩΝ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΤΩΝ ΠΑΜΦΙΛΩΝ
 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΡΡΕΝΩΝ
 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1871 - 1929



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΗΛΕΩΝ
 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1871 - 1929



Πηγές: Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος Κων/πολης - Αρ.Κουτζαμάνης - Αιολικά Χρονικά, Π. Σαμράς, αρχείο Βοστανείου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΗΜΙΓΥΜΝΑΣΙΟ
 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1900 - 1930



Πηγές: «Μητρώα» Βοστανείου, Μαθητολόγια Ημιγυμνασίου Παμφίλων στα Γ.Α.Κ. Λέσβου.

ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1905 - 1930



Πηγές: Αρχεία Βοστανείου και Ημιγυμνασίου Παμφίλων στα Γ.Α.Κ. Λέσβου.

ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ ΠΑΜΦΙΛΩΝ

- Ιδρύθηκε το 1963
- 12/02/1964 ανέλαβε Διευθυντής του ο βοηθός Γυμνασιάρχης του Γυμνασίου Θηλέων της Μυτιλήνης, Παναγιώτης Καλδής
- Ήταν τριτάξιο με 90 μαθητές και μαθήτριες (μικτό)- Διευθυντής ο Απόστολος Φραντζής (Φιλολόγος) και καθηγητές οι Ν. Χατζηαντωνίου και Ιωάννης Κοντέλλης.
- Το 1971-72 έγινε τετρατάξιο με 229 μαθητές-τριες
- Το 1972-73 έγινε εξατάξιο με Διευθυντή τον Γ. Βαβαλιάρo (Φιλολόγος)
- Το 1977-78 διαχωρίστηκε σε Γυμνάσιο και Λύκειο

ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟ



Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΗΜΗΤΡΗ ΝΙΑΝΙΑ ΚΑΙ ΚΟΡΝΗΛΙΑΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ



ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΙΑΝΙΑΣ 1921-2015

- Απόφοιτος της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών
- Διδάκτωρ Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης
- Καθηγητής του τελευταίου βασιλέα της Ελλάδας, Κωνσταντίνου Γκλίτζουμπουργκ
- Καθηγητής Φιλοσοφίας στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο
- Υπουργός Τύπου
- Υπουργός Πολιτισμού ΝΔ
- Ευρωβουλευτής ΔΙΑΝΑ

Η ΙΔΕΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ



ΑΠ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

- Το 1963 υπογράφεται η απόφαση για την ίδρυσή του – Γενικός Γραμματέας ΥΠΕΠΘ Δημήτρης Νιάνιας
- Την ίδια περίοδο σχεδιάζεται το διδακτήριο από τον Διευθυντή του Αρχιτεκτονικού Τμήματος του ΥΠΕΠΘ , Άργη Φιλιππίδη
- Πείθεται η Κορνηλία Χατζηαντωνίου να παραχωρήσει το οικόπεδο των 6 στρεμμάτων για την ανέγερση

Η ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ 21/03/1967- ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΙΑΝΙΑΣ

















ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΓΙΝΑΝ

- Ένα μήνα μετά τη θεμελίωση εγκαθιδρύθηκε στη χώρα η Χούντα των Συνταγματαρχών
- Ένα χρόνο αργότερα ο Δημήτρης Νιάνιας εκδιώχθηκε απ' το Πολυτεχνείο
- Σε κάθε δίκη φοιτητών του για αντικαθεστωτική δράση πήγαινε αυτόκλητα στο δικαστήριο ως μάρτυρας υπεράσπισής τους
- Το 1970 επέστρεψε στο Πολυτεχνείο ως Καθηγητής μετά από τελεσίδικη δικαστική απόφαση

ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΟΔΥΝΑΜΩΣΑΝ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΜΦΙΛΩΝ

- 1982 –Ιδρύεται το Γυμνάσιο της Μόριας
- 1985- Κατασκευάζεται το διδακτήριο του Λυκείου
- 2006-Ιδρύεται το Γυμνάσιο της Θερμής
- Σας ευχαριστώ πολύ